

Geachte medebewoners van Krabbendijke, Gawege en Oostdijk

Door middel van deze brief richten wij ons tot u als medebewoner van ons dorp

Wie wij zijn ?

Mogelijk kent u onze gemeente of een aantal leden ervan; de Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke bestaat al meer dan 180 jaar. Ooit heel klein begonnen tellen we nu ruim 2000 leden en doopleden. Wij komen op zondag en vaak ook in de week samen in de kerk aan de J.W. Frisostraat. Wij hebben de Bijbel als grondslag voor ons geloof. Wij geloven en belijden op grond van die Bijbel dat er een God is, Die alles geschapen heeft en Die alles nog in stand houdt en regeert. Wij geloven dat die God in de Bijbel aan alle mensen Zijn Wet heeft gegeven, de Tien geboden.

Waarom deze brief ?

Wij leven samen in een moeilijke tijd. Een tijd van ziekte, van angst, onzekerheid en eenzaamheid. Iedereen wordt er in meerdere of mindere mate mee geconfronteerd. De coronacrisis heeft al maandenlang een grote impact op ons dagelijks leven en duurt nog steeds voort. Uw en ons leven werd nog gespaard, op andere plaatsen stierven al vele duizenden. Nieuwe uitbraken (golven) en economische rampspoed dreigen wereldwijd. Het is goed om de richtlijnen van onze overheid op te volgen en ook waar het mogelijk is naar elkaar om te zien en elkaar te helpen.

Wat heeft de Coronacrisis ons te zeggen ?

Wij geloven ook dat die God door deze crisis tot ons spreekt. Over onze belijdenis en onze schuld willen wij u iets vertellen. We doen dit vanuit de Bijbel, het boek waarin God Zichzelf bekendmaakt. Ons leert en laat lezen wie Hij is en wat Hij van ons eist.

Wij geloven dat God spreekt tot *de kerk*.

Wij geloven dat God spreekt tot de kerkmensen. De kerk moet in deze wereld zijn als een voorbeeld en een licht. De Bijbel zegt: Als een stad op een berg en als een kaars op een kandelaar. Dat betekent: Het moet gezien worden wat wij geloven. Wij moeten eerlijk zeggen dat we als kerkmensen niet zijn geweest die we zouden moeten zijn. We hebben het licht niet voldoende laten schijnen. Dat stelt ons schuldig. Nu zijn de kerkgebouwen op de zondag niet eens half gevuld. Dat klaagt ons aan. God heeft de kerkmensen wat te zeggen. Wij hebben bekering nodig. Bekering wil zeggen: onze schuld voelen en belijden, vergeving zoeken en ons leven richten naar de Wet van God. Wij willen onze schuld daarvoor belijden en we bidden of de kerk weer mag worden wat ze moet zijn. Tot eer van God en tot zegen voor de samenleving.

Wij geloven dat God spreekt tot *de samenleving*.

Wij geloven dat God spreekt tot onze samenleving. In die samenleving, waar wij allemaal deel van uitmaken, ook kerkmensen, gebeurt veel wat niet in overeenstemming is met Zijn geboden, Gods Heilige wet. God heeft ons Zijn wet gegeven om ons te leren *hoe we Hem moeten dienen en liefhebben* en *hoe we onze naaste moeten liefhebben*. In die wet heeft God ons laten weten dat we een mensenleven niet mogen doden. Maar in onze samenleving worden zoveel ongeboren kinderen gedood. En ook wordt de ruimte steeds groter gemaakt dat mensen over hun eigen dood kunnen beschikken. God heeft ons in Zijn geboden laten weten, dat Hij het huwelijk heeft ingesteld als een verbond tussen één man en één vrouw en dat daarbinnen de geslachtsgemeenschap gegeven is als een kostbaar geschenk. Maar in onze samenleving vindt zoveel plaats, dat daarmee in strijd is. God heeft ons in Zijn geboden laten weten, dat Hij één dag van de week heeft afgezonderd om die te

wijden aan Zijn dienst. Op die dag, de zondag, denken we in het bijzonder aan de opgestane Jezus Christus. In onze samenleving hebben wij die dag gemaakt tot een dag van vermaak voor onszelf en voor economisch belang. Zo zou er meer te noemen zijn. Wij geloven dat God ons steeds opnieuw, maar zeker ook door deze crisis wil oproepen om naar Zijn heilzame geboden terug te keren.

Wij geloven dat God spreekt tot *ieder persoonlijk*.

Wij geloven dat God door deze crisis tot ons allemaal spreekt. Hij heeft daarmee ons behoud op het oog. Hij wil ons allemaal oproepen om naar Hem te zoeken, om naar Zijn woord, de Bijbel, te leven. In de weg van bekering wil Hij genade en vergeving van onze zonden schenken. Hoe dat kan? God zond Zijn Zoon naar de wereld. Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, wilde voor de zonde van mensen lijden en sterven aan het kruis. Daarom kan God genade schenken en onze zonden vergeven. De Bijbel zegt: 'Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven' en 'Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden'.

Wij geloven dat God spreekt tot *de wereld*.

Wij geloven dat God met deze wereldcrisis spreekt tot heel de wereld. De Bijbel leert ons dat er een einde komt aan de wereld. Dan houdt de wereld op te bestaan en komt Jezus Christus terug. Als dat einde van de wereld komt, vindt het eindgericht plaats voor alle mensen. Dan is er geen weg terug en nu nog wel. In Zijn Woord, de Bijbel, heeft God gezegd dat er bepaalde tekenen zullen zijn, gebeurtenissen, waarop we letten moeten. Die tekenen wijzen op het naderen van het wereldeinde en het eindoordeel. Eén van die tekenen noemt de Bijbel pestilentiën. Dat betekent ziekten. Bijzondere ziekten die de hele wereld treffen en die heel de wereld vertellen: Het eindgericht nadert!

Op die tekenen moeten we letten. De meeste mensen letten er niet op. Maar wat ongeveer 2000 jaar geleden door Jezus gezegd is, blijkt onder andere nu, in deze coronacrisis, te gebeuren.

In dat eindgericht worden we vrijgesproken als we in ons leven waarlijk in God en Jezus leerden geloven. Dan ontvangen we het eeuwige zalige hemellevens. Dat bestaat in het loven en danken van God. In dat eindgericht worden we veroordeeld tot de eeuwige straf, als we de zonde bleven dienen.

Ten slotte

Wij willen u vragen om met ons onze zonden te belijden en tot God en Zijn geboden terug te keren. Want bij Hem is veel ontferming. 'Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid (..) over degenen die Hem vrezen'. Eenvoudig gezegd: God is vol ontferming en genade, Hij is geduldig en genegen om goed te doen voor degenen die Hem eerbiedig dienen en liefhebben. Hoewel er nu op de zondagen slechts weinig mensen in de kerk zitten, en de overigen thuis meeluisteren, mag dat Evangelie nog elke zondag klinken in de plaats waar we samen wonen. Dit is een Evangelie van vrede ook in de moeilijkste tijden.

Wij willen u als plaatsgenoten van harte groeten en u in alle zorgen van deze tijd van harte sterkte toewensen.

Het kerkbestuur van de Gereformeerde Gemeente

J.W. Frisostraat 1

Krabbendijke

Heeft u vragen over deze brief, over het geloof of over de Bijbel of wilt u een kerkdienst bijwonen, neemt u dan – geheel vrijblijvend - contact met ons op door middel van ons emailadres:

evangelisatie-ggk@klikSAFE.nl