

Pastorale brief

Oktober 2020

Geliefde gemeente,

Nu we als gemeente sinds kort weer een predikant mogen hebben in de persoon van ds. P.C. Vlot, wil de kerkenraad door middel van deze brief een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Dit om de pastorale zorg in onze gemeente zo optimaal mogelijk gestalte te kunnen geven. Veelal staat e.e.a. ook in de gemeentegids, echter soms blijkt dat dingen niet tijdig aan ons worden doorgegeven.

Overlijden

Overlijdensberichten graag doorgeven aan ds. Vlot, uw wijkouderling en de scriba. Onze predikant zal veelal als eerste een bezoek brengen aan de rouwende familie. Uw wijkouderling regelt zaken rondom de dagelijkse condoleance/avondsluiting.

Opname ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, is het wenselijk hiervan kennis te geven aan ds. Vlot, uw wijkouderling en de scriba. Dit vanwege de zondagse voorbede en de vermelding in het Kerkelijk Nieuws. De pastorale zorg rondom ziekenhuisopnames zal afgestemd worden tussen onze predikant en uw wijkouderling; in veel gevallen zal uw wijkouderling dit voor zijn rekening nemen. De kerkenraad heeft hiervoor gekozen, om ervoor te zorgen dat onze predikant wekelijks voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de zondagse erediensten. Vergeet u niet mee te delen in welk ziekenhuis u verblijft? Bezoeken voor en/of na uw opname zullen veelal door uw wijkouderling plaatsvinden. De ouderlingen zullen wekelijks bij toerbeurt de bezoeken in het ziekenhuis afstemmen en verzorgen. Vanuit dat oogpunt is het ook belangrijk uw ontslag tijdig mee te delen aan ds. Vlot, uw wijkouderling en de scriba.

Geboorte

Bij gezinsuitbreiding vragen wij u dit mee te delen aan onze predikant en uw wijkouderling. Tevens vragen wij u een geboortekaartje te zenden aan de scriba voor het aflezen vanaf de kansel en de berichtgeving in het Kerkelijk Nieuws. De kraambezoeken zullen worden verzorgd door onze dominee.

Huwelijk

Wanneer (jonge) mensen trouwplannen hebben, dienen zij voor het afstemmen van de datum contact op te nemen met onze predikant. Ook als het huwelijk in een zustergemeente plaatsvindt (als de bruid daar vandaan komt) wil de kerkenraad hiervan graag tijdig op de hoogte worden gesteld. Na de ondertrouw is het wenselijk een trouwkaart te sturen naar onze predikant, jullie wijkouderling(en) en de scriba. Indien op de trouwkaart de doopnamen niet vermeld staan, graag deze dan voor de scriba apart toevoegen.

Huwelijksjubilea

Bij een 40-, 45- en 55-jarig huwelijksjubileum is het gewenst mededeling te doen bij uw wijkouderling, die hierbij zal meeleven. Bij een huwelijksjubileum van 25, 50, 60 jaar enz. hoopt onze dominee mee te leven. Huwelijksjubilea van 30 en 35 jaar worden alleen vermeld in het Kerkelijk Nieuws. De zondagmorgen na de betreffende datum wordt er dankzegging gedaan voor jubilea van 25, 40, 45, 50 jaar enz.

Geve de Heere dat alle ambtelijke arbeid mag staan in het teken van het welzijn van de gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Uw kerkenraad